

## **Mijn liefde voor God groeit met sprongen.**

"Door lezing van 'Jezus in ons' merk ik dat God dichterbij komt in mijn beleving, om de volgende twee redenen:

1.

Het lijden van Jezus heb ik eigenlijk altijd als iets afstandelijks ervaren, omdat Hij een beproeving zou hebben doorstaan die alleen Hij kon dragen (nl de toorn van God over zich laten komen). Nu begrijp ik dat het een beproeving was die tot uiting kwam door volkomen toewijding, en dat is iets dat wij allemaal kunnen doen! Jezus wordt meer mens voor mij.

2.

Door het weglaten van de voldoeningsgedachte wordt vergeven echt vergeven!



Mijn dankbaarheid en liefde naar God toe groeit met sprongen...

TW te D uit België