

## Pasen I.

### Preek over Romeinen 1:4 – Wat betekent Pasen?

Lezen: Johannes 20:1-23 en Romeinen 1:1-7

Jezus stond op uit de dood, uit het graf. Maar waarom is dat paasgebeuren nu belangrijk voor u/jou? Als iemand dat zo heel direct aan je vraagt, wat zou je dan zeggen? U? .....

Als antwoord zou je kunnen zeggen: (tegelijk samenvatting van de preek):

**Pasen betekent: 1. Ik heb / wij hebben een levende en machtige Heer; en  
2 Hij maakt mijn / ons leven anders!**

1.

Wat zegt Paulus hier over de Here Jezus?

Eerst even vs 3....

Naar het vlees/uiterlijk gekeken, is Jezus gewoon een mens, geboren uit het geslacht van David. Een mens als wij. Hierover bestond geen twijfel. Iedereen geloofde dit wel.

Maar dat Jezus ook Gods Zoon is, dat kon je niet echt zien. Paulus zegt in vs 4: DAT zag je pas bij zijn opstanding. Toen werd dát verklaard/bewezen.

Soms vroegen mensen: 'Jezus, U zegt dat U de Zoon van God bent - maar laat dat eens zien?'

Waren de tekenen en wonderen die Hij deed dan geen bewijs?

Nee! Want ook Mozes deed grote wonderen: maakte een pad door de zee; gaf brood uit de hemel. Maar Mozes was daarom nog niet zelf God.

Ook Elia, Elisa en anderen - hebben zieken genezen en doden opgewekt. Maar daarom waren zij niet zelf God of Gods Zoon.

Maar Jezus zegt dat wel steeds nadrukkelijk: 'Ik en de Vader zijn één. Wie Mij gezien heeft, heeft God gezien'. Dus: Ik ben God.

Maar omdat Hij er uit zag als een gewoon mens, geloofden velen Hem niet. Ook op Golgotha riepen ze: als U dan Gods Zoon bent, kom dan van het kruis af! Bewijs het dan.

Laat dan gewoon aan uw uiterlijk zien dat U God bent.

Maar Jezus gaf zo'n bewijs niet. Waarom niet? Omdat Hij juist moest leven als mens; om als mens te tonen dat Hij God en zijn naasten liefhad en trouw was tot in zijn dood toe.

Jezus noemde als enig bewijs dit: 'breek deze tempel af en Ik zal hem in drie dagen weer opbouwen' (Joh 2). Dat was eigenlijk een raadsel. Johannes zegt er ook bij: pas achteraf begrepen we dat Jezus het over zijn lichaam had.

Ook zei Jezus een keer: "Jullie willen zo graag een teken van de hemel hebben; jullie zullen het teken van Jona krijgen: zoals Jona drie dagen in de buik van de vis was, zo zal Ik drie dagen in de aarde zijn. Echt dood en begraven; maar dan zal God Mij weer opwekken. Ik zal opstaan; Ik zal zelfs sterker zijn dan de dood".

Jezus was als een mens, tot zijn dood toe. Een totaal gaaf mens, vol liefde voor God en zijn naasten; maar wel als een mens. Zijn goddelijke heerlijkheid bleef onzichtbaar. Dat Hij Gods Zoon is, dat moest je geloven.

Het echte bewijs - dat kwam onverwacht. Zelfs voor zijn discipelen. Ze hadden Jezus zien sterven - en nog wel aan een kruis – alsof Hij een machteloos en vervloekt mens was. Was HIJ Gods Zoon? Had Jezus toch te groot van zichzelf gesproken? Hebben wij, discipelen, ten onrechte in Hem geloofd?

Maar toen... kwam HET BEWIJS: Paaszondagmorgen - de opstanding!

God stuurde een engel om het graf te openen. God wekte Hem op! Daarmee verklaarde God: Jezus heeft geen enkele zonde gedaan - ook niet toen Hij zelf zo nadrukkelijk beweerde dat Hij Gods Zoon was! God verklaart op die paaszondagmorgen: ook dát is dus waar! Jezus is één met God – Gods Zoon. God verklaart het door de opstanding.

Jezus leefde dus echt als een heilige – ja ook op Golgotha, toen het er op leek dat Hij als een vervloekte leed en stierf. Hij was ook daar een heilige, volkomen liefdevol. Geen onrecht, spot – geen lijden of welke verleiding ook kon Hem tot ontrouw of zonde brengen. Hij overwon alle verleiding en duivelse druk. Daarom verklaarde God, dat deze mens Jezus waardig is Koning te worden van het hemelse Koninkrijk. God roept Hem uit het graf tot leven om voor eeuwig Koning te zijn. Hij is sterker dan alle verleiding en iedere vijand die mensen wil verleiden. Hij kan en mag mensen gaan bevrijden van hun zonden door zijn kracht – door zijn kracht die tenslotte onoverwinnelijk bleek op Golgotha. Geen satan en geen macht ter wereld kon deze Jezus tot ontrouw brengen of uit de houding van liefde. God wekt Hem op. Maar tegelijk staat Hij zelf op.

Hij had gezegd: "Ik zal deze tempel, mijn lichaam, weer opbouwen". En Hij deed het. Door volkomen trouw en liefdevol te blijven overwon Hij alle nood en zelfs de dood. Hij had gezegd: "Ik heb macht mijn leven af te leggen en het weer op te nemen". En Hij deed het! Hij stond op. Nee, niet zoals het dochttertje van Jairus of zoals Lazarus of zoals de jongeling te Naïn - die allen werden wel weer levend, maar zij waren toen gewoon weer de oude. Zij kwamen om zo te zeggen terug in dit leven en zijn daarna ook weer gestorven. Maar Jezus kwam niet terug - Hij ging om zo te zeggen verder door de dood heen naar de andere kant. Hij heeft nu een nieuw onsterfelijk lichaam. Hij leeft voor altijd. De dood heeft echt totaal geen macht over Hem. Hij heeft de dood overwonnen door Zijn heiligheid/liefde. Als mens heeft Hij het eeuwige leven zich eigen gemaakt en bewezen: de hemelse gezindheid.

Zijn opstanding is daarom meer dan alleen maar herleven.

Johannes en Petrus hebben dat ook gezien in het graf. Het was echt anders dan bij Lazarus. De doeken en windsels - die vormden gewoon nog de huls die om het lichaam had gezeten; maar het was een lege cocon. Daarom dacht Johannes toen hij even het graf in keek: o, het lichaam ligt er nog, en hij ging het graf niet in. Maar toen Petrus even later wel naar binnen ging, zag hij dat er geen lichaam meer in de lege huls zat. Jezus was gewoon uit de cocon. 'Geen dood en graf hield Hem omkneld, geen doeken of windsels - Hij overwon die sterke Held'.

Toen Johannes dat zag geloofde hij, zo staat er (Joh 20:8).

Bij Lazarus was dat wel anders. Die moest uit de grafdoeken en windsels gehaald worden. Maar Jezus heeft een verheerlijkt, een geestelijk lichaam. Wil Hij verdwijnen, dan verdwijnt Hij. Wil Hij verschijnen, dan doet Hij dat waar Hij wil. Ook 's avonds: geen muur of gegrendelde deuren hielden Hem tegen.

Hemelse trouw en liefde maakten Jezus tot overwinnaar over alle machten en dus onsterfelijk. Wel weer echt mens - tastbaar, voelbaar, verstaanbaar; Hij kan eten en drinken. Maar tegelijk... toch heel anders: verheerlijkt.

Dood en graf - de grootste machten die het leven van een mens machteloos maken - ze zijn door Jezus overwonnen. Hij heeft nu de macht over de dood en het dodenrijk. Als Thomas Hem zo ziet jubelt hij: mijn Heer en mijn God! Het is dus toch waar wat U altijd gezegd hebt. U hebt eeuwig leven in u! U bent God. Mijn God en mijn Heer.

Pasen zegt: Jezus, de gekruisigde, is de Zoon van God. Hij is ook overwinnaar. Hij leeft, ook

in 2013. Een levende Heer, die niet alleen vroeger geleefd heeft. Nee, Hij leeft en is bij me. Die Jezus die uit liefde voor u/jou/mij aan het kruis ging om zo onze Koning te worden. Wij zijn dus nooit alleen! En met zijn macht is Hij bij ons om ons zijn kracht ter beschikking te stellen – opdat ook wij overwinnen zullen over alles wat ons verleidt tot zonden of ontrouw.

Paulus zegt dan ook dat Hij niets anders verkondigt dan Jezus Christus en die gekruisigd = **de levende Gekruisigde bij mij**. Jezus die mij zo lief heeft, dat Hij mijn Koning wilde worden en daarom voor mij een helse dood wilde sterven. Hij overwon om Koning te worden en is bij me. Met al zijn kracht. Dat is Pasen. We hebben een levende Heer. Hier naast me.

Wat is geloven? Heel simpel: Jezus leeft en wij wandelen / leven met de Levende.

Wat betekent Pasen voor jou? Simpel: we hebben een levende Heer, naast ons, die zelfs sterker is dan de dood.

Ja je mag er best een beetje mee pochen. Want wie heeft zo iemand naast zich als Helper? Alleen christenen!

2.

Zo maakt Pasen ons leven anders. We hebben een levende, machtige Heer bij ons - altijd. Dat is de werkelijkheid van jouw leven. Onzichtbaar maar waar. Dat leren Pasen en Pinksteren ons.

Het gevaar is steeds dat we dit in ons dagelijks leven vergeten; of dat we het wel geloven maar toch in de praktijk niet écht op Hem vertrouwen.

Al heel gauw na de opstanding waren er zulke mensen.

In Korinthe - in de tijd van Paulus - geloofden velen niet meer in de opstanding.

En vandaag zijn er helaas veel gedoopten in ons land, die wel Pasen vieren, maar toch niet echt in de opstanding van Jezus geloven. Dat Hij leeft en bij ons is om ons net zo liefdevol en trouw te maken als Hij - dat geloven ze niet echt.

Maar als je dat niet gelooft – geloof je dan nog wel? Ben je dan wel een christen?

Christenen geloven toch in de Levende Heer naast hen en in hen!

Zonder de Levende Jezus kun heel religieus en vroom zijn, maar je bent GEEN CHRISTEN!

Gelukkig ben je als je gelooft wat Pasen zegt: dat de Here Jezus leeft en bij ons is.

Onzichtbaar maar wel echt. Hij is naast me. Dat geloof is een kracht in je leven.

Want alleen de levende Jezus kan ons echt rust geven en vaste hoop in allerlei omstandigheden. Ja ook als de dood dreigt en komt. Onze Heer die bij ons is, is immers sterker dan wie of wat ook! En door Hem zijn wij ook overwinnaars. Door Hem. Door ons aan Hem vast te houden. Hij geeft dat eeuwige leven in ons en zal ons dan ook naar de hemelse overkant brengen – net als Hij naar de andere kant ging (naar de heerlijkheid).

Hij, Jezus, leeft en is met liefde en inzet met u/jou/mij/ons bezig. Wat wil Hij dan? Nou Hij wil ons helpen om echt te gaan leven voor zijn Vader, zoals Hij. Jezus wil ons helpen om echt te gaan lijken op Hem, in al ons doen en laten en in ons denken en voelen! Dat u/jij net zo liefdevol wordt. Dat dezelfde geest van heiligheid ook u/jou/mij gaat beheersen: zijn Heilige Geest. Zo wil Hij zijn Licht verder laten schijnen in onze wereld! Doordat Hij onze harten gaat vullen met dezelfde liefde die in Hem is.

Als wij moeten lijden of sterven wil Hij, de Levende, ons troosten, bemoedigen en kracht geven om het vol te houden; net als Hij op Goede Vrijdag. Dat ook wij gaan bidden voor mensen die ons leven kwetsen of kapot maken. Hij wil ons vol maken met liefde, net zoals

Hij dat was en is! Hij wil wandelen met ons opdat ook wij God en onze naasten gaan dienen zoals Hij.

Soms hoor ik een gelovige zeggen: ik zie weinig verschil tussen mezelf en ongelovigen om me heen. Maar als er geen verschil is - vraag je dan eens af of jij wel echt met Jezus wandelt; met de Levende naast je. Geloof dat Hij naast je is, overal waar je bent; jij en Hij horen bij elkaar, zijn één. Dat is onze nieuwe identiteit. Jij bent als gelovige nooit alleen maar mens. Jij bent "jij+Jezus". Jij bent iemand met de Geest van Jezus in je = de Heilige Geest. Vergeet dat niet, geloof het. Dan ga je al meer kijken en doen zoals Hij. Dat kan niet anders: als we zo met Hem wandelen worden we bewogen met mensen om ons heen, net als Jezus. Ook met ongelovigen. Dan kom je onder zijn invloed. En Gods geboden en de zo hemelse regels die Jezus geeft in de Bergrede, beginnen al meer vanzelfsprekend te worden: bidden voor je vijanden en liefhebben die jou benadelen. Liefdevol blijven in allerlei omstandigheden. Dat groeit als gevolg van **het geloof**, als gevolg van het **leven met de Levende**; als je wandelt met Jezus, waarover de evangeliën vertellen. Wilt u dat? Geloof u Pasen en Pinksteren? Dat Jezus je echt wil leren leven overeenkomstig zijn geboden. Dat die jou eigen worden? Dat wij als christenen en samen als kerk zo kunnen leven? Zoals Jezus ons zegt. Met de kracht waarmee Jezus uit de dood opstond en zieken genas en doden liet opstaan - met diezelfde kracht is Hij beschikbaar om u en jou en mij te helpen opstaan uit zonden. Hij wil ons helpen te leven als Hij, in zijn voetsporen, als zijn beeld, als zijn volgelingen. Geloof u dat? Het kan door de Levende bij u/jou. Als je dat niet gelooft - waarom viert u dan Pasen? Wat gelooft u dan eigenlijk nog wel? Geloof u niet dat de levende naast u is - ieder moment van de dag. Dat Hij je wil opvoeden, wil leren leven voor God. En dat Hij ervoor zorgt dat jij geestelijk groeien kunt en al meer als een heilige gaat leven? Of denk je dat Jezus jou niet kan laten opstaan uit jouw zonden?

Geloven, m'n br/zr, is: in je dagelijks leven wandelen, je werk doen met Jezus bij je....(in de auto; in bedrijf; in huis). Dan leer je de rust kennen, dat je met lichaam en ziel eigendom bent van Hem, naast je! Dat je altijd en overal in zijn liefdevolle aandacht bent. Veilig onder zijn leiding.

In Pasen geloven is: vertrouwen dat Hij, die naast je is, jouw wil en kan helpen om te groeien in heiligheid. Dat jij/u/ik door de hulp van Hem naast/in ons kunnen leren leven zoals Hij – als burgers van zijn koninkrijk. Hij is zo goed – Hij wil je zelfs de kracht geven om te kiezen, te geloven, dat dit kan en om dan met zijn hulp te gaan doen als Hij. Jezus wil jou helpen God lief te gaan hebben als Hij; je naasten lief te hebben zoals Hij zijn naasten liefhad op aarde; zelfs aan het kruis. Hij, de Levende, wil ons zo tot echte mensen van God maken; ja eeuwig leven geven. Als jij maar steeds een volgeling wilt zijn van Hem, wilt wandelen met Hem!  
Brs en zrs, j+m, weet u waarom Jezus zijn bloed voor u/jou gaf op Golgotha? Waarom wilde Hij betalen voor al onze zonden? Om ons nu ook met zijn zegen, zijn liefde te gaan vervullen. Met zijn Geest. Zodat wij gaan leven als Hij. Dat is verlossing, bevrijding – dat is het blijde nieuws sinds Pasen en Pinksteren. Hij in jou/u/mij. Zo worden wij echt geheel andere mensen. Geroepen heiligen. Die leven met Jezus en groeien in de eenswillendheid en eensgezindheid met God en met elkaar.

Het lijkt misschien ongelooflijk. Maar dit is het diepste verlangen van Jezus. Hier bad Hij om

vlak voor zij lijden en sterven. 'Vader, ik wil dat zij allen één zullen zijn met Mij en U en met elkaar' (Joh 17:21ev). Wij, echt levend voor God, net als Jezus. Nu in dit leven al. Dat wil de Levende ons geven en leren. Hij leeft en wil ons krachtig bijstaan, opdat wij samen zullen leven als zijn Lichaam op aarde, als zijn heerlijke gemeente. Opdat de wereld zal zien en erkennen dat Jezus werkelijk leeft. In ons. In u. In jou. In mij.

Altijd liefdevol zijn. Als je daar over nadenkt, voel je hoe hard we onze levende Heer naast ons nodig hebben. Here help me te geloven in Pasen en even liefdevol te zijn als U.

Gelukkig, we mogen echt veel van Hem verwachten.

Oefen je deze week in het leven met Hem naast je; kijk af en toe even opzij. Echt; Hij is er. Grijp zijn hand even; ja gewoon doen. Zo oefen je jezelf te leven in die werkelijkheid van Pasen en Pinksteren: Jezus als de Levende bij je.

Dit praktische geloof maakt ons echt tot ander mensen. In je dagelijks leven, in je gezin, in je huwelijk, op je sterfbed; in verdriet.

Ja, Jezus is bij ons. Dat maakt alles anders. Dat maakt ons anders.

Amen.