

Preek over Psalm 108 en dan met name over Ps 108 vs 5: “Hemelhoog is uw liefde, tot aan de wolken reikt uw trouw”.

=====

1. Ps 108:5 – prachtige woorden!

Dit is Davids levensmotto – een krachtige geloofsbelijdenis.

Niet alleen voor goede dagen vol geluk (als dankbaarheid je hart vervult), maar juist ook om te gebruiken in tijden van tegenslag: als geluk zomaar verandert in ongeluk. In tijden van teleurstelling, crisis, ziekte, ontslag, enz.

((((Ook als het mis gaat in je huwelijk – onze wereld is vol relatieproblemen en gebroken huwelijken))).

Psalm 108:5 is een prachtig levensmotto – vol kracht. Het helpt en geeft moed en richting in alle situaties.

2. De waarheid van deze woorden zijn het geheim van Davids leven. Dit beheerst hem – altijd weer. Kijk maar: Psalm 108 is gemaakt in een tijd van moeiten, nood, strijd.

- Vs 7a (Heer, bevrijd uw volk Heer).
- Vs 13,14 (Er zijn vijanden waar David niet tegenop kan)
- Moab, Edom en Filistea worden genoemd (vijanden die al jaren van alle kanten Israël binnenvielen en plunderden).

In Ps 57 spreekt David deze woorden ook – dan is hij op de vlucht voor koning Saul, zijn schoonvader. David is dan zelf nog geen koning. Hij wordt opgejaagd als een misdadiger. Kortom – David gebruikt deze geloofskreet (108:5) in allerlei beroerde situaties. Als er aan alle kanten zorg is.

Juist ook in zulke situaties grijpt hij deze woorden en gaat zingen over God: zich richten op God. **DAT IS EEN KEUS – EEN BEWUSTE KEUS !!!** Kijk maar:

- in vs 2 zegt hij: *ik wíl* zingen voor God (ook nu in deze omstandigheden)
- in vs 3: *Ik wíl* in mijn duisternis licht brengen (het morgenrood wekken)
- in vs 4: *Ik zál U loven*, waar u me maar de kans geeft.

David kiest bewust om dit levensmotto vast te houden, juist ook in moeiten. Ook dan wil ik belijden en geloven: Gods liefde en trouw zijn hemelhoog.

3. Maar ... hoe weet David dat Gods liefde zo hoog en zijn trouw zo groot is?

a. Hij heeft Gods woorden gehoord in de tempel (vs 8), via het onderwijs in de wet van Mozes. God beloofde toch één te willen zijn met zijn volk, als het volk één wilde zijn met Hem. Daar is de wet van Mozes vol van. En dat wil David beleven. Daarvoor heeft Hij alles over. Dáárom kiest Hij er voor om ook in de moeiten zich op God te richten!

b. David heeft dit niet alleen gehoord, maar het ook al ondervonden. Hij heeft bijvoorbeeld meegemaakt hoe God tegen hem als jongen zei: ‘Ga op Goliath af’. En David ging – terwijl geen Israëlitische soldaat het durfde – in geloof – wat een moed. Hij gaf zich echt in vertrouwen over aan Gods leiding en ging gehoorzaam op die vijandige reus af en ondervond dat God hem sterker maakte

dan die goddeloze soldatenreus. David beleefde toen al hoe God door hem heen werkte – er ontstond iets van samenwerking: David luisterde naar God en ging op de vijand af en gooidde zijn steen – God zegende de worp en de brutale vijand Goliath viel dood neer.

Vraag je af: Wie heeft Goliath gedood? God? David? Antwoord: allebei! Dat is eenheid, samenwerking van de grote God en de kleine mens. Dat was echt feest om mee te maken.

Volgens de wet van Mozes wilde God zulke feestelijke ervaringen waar maken en beleven met heel zijn volk. Dat is Gods plan - dáárvóór had Hij Israël tot zijn volk gemaakt – voor dat feestelijke samen optrekken! Maar dan moet Israël ook echt luisteren en met God mee willen werken - ook als God moeilijke dingen vraagt (ga op die reus af / op die machtige vijand).

Helaas - het volk liet zich vaak bang maken en werkte niet in geloof mee.

Maar onder leiding van David werd het anders.

Er ontstond inderdaad meer en meer eenheid met God: Gods volk, onder leiding van God, leerde samenwerken met God.

David en zijn mannen en volk mochten toen wonderlijke overwinningen behalen op vijanden. Inderdaad – God zelf veroverde de provincies Sichem en Sukkot en verdeelde dat land onder Israël (vs 8). Maar hoe deed God dat? Via mensen als David. God deed het, maar gebruikte Efraïm als zijn helm en Juda om met macht te regeren en vijanden te verjagen (vs 9). Dat was feest in die dagen. De machtige God deed door kleine zwakke mensen ZIJN werk. David en zijn mensen deden grote daden – ja, ze deden Gods grote daden. God en mensen een eenheid – samenwerking – dát is leven, dát is feest, dát geeft moed en hoop.

David voelde aan: dit is het begin van het Koninkrijk van God (kvG).

Dit is machtig – daarom zingt David: ‘hoger dan de hemel is Gods liefde en trouw’. Dit maakt Hij echt werkelijkheid!

4. Mensen worden instrumenten van God – medewerkers / samenwerkers met God. In grote en kleine dingen – net waar God je toe roept. Ook als je geroepen wordt om een echte christen te zijn op jouw werkplek, in jouw relaties. Als je geroepen wordt echt een christelijke man van je vrouw te zijn of een christelijke vrouw voor je man. Of om als een echte christen om te gaan met moeiten door te laten zien dat teleurstellingen je niet beheersen en je niet leeft voor welvaart, maar dat je leeft voor God en in Hem je bron van vreugde en zekerheid vindt en hebt!

Samenleven en samenwerken met God. Daar zet David zijn zinnen op. Dat is het eerste wat David zegt in deze psalm: ‘Mijn hart is gerust, o God (gerust = in het engels vertaald met: ‘steadfast’ = standvastig, onwrikbaar op God gericht – bereid om alles te doen wat God zegt). Dat is mijn keus, zegt David – dát wil ik altijd weer – met Gods hulp. Van Gods liefde en trouw wil ik zingen, want hier gaat het om: om eenheid en eensgezindheid met God. God in ons! Dat is het

kvG, en zó via zulke mensen die echt op God gericht leven groeit het kvG – uiteindelijk over heel de aarde. Ook Jezus spreekt daar later veel over. Via Jezus wil God alle mensen laten delen in het feest van de eenheid met Hem, van het samen spelen en werken – ja ook strijden als het moet tegen vijanden. Denk dan aan de geestelijke strijd, tegen allerlei verleidingen en zonden en tegen satan – die ons tot liefdeloosheid en ontrouw wil brengen. Het gaat er om dat mensen in eenheid met de Heer leren leven – zodat Gods goedheid en trouw echt in ons woont en wij in Hem. Dat is het Koninkrijk van Jezus. Hij riep zo vaak: ‘Luister naar Mij; heus, Ik ben met je; ja Ik kom zelfs met mijn Geest in je om je te helpen om met God samen op te trekken en voor Hem te leven. Ik maak zo van jou – en van je huwelijk - een stukje Koninkrijk van God. Wat een aanbod – geloof het en pak het aan! Dit is leven met God en met zijn liefde en trouw in je.

5. Geloof dat Gods liefde hemels, hemelhoog is en geloof ook, dat God die hemelhoge liefde ook in jou wil brengen – ook in jouw situatie – in tijden van voorspoed en ook in tijden van tegenspoed.

Geloof dat Gods trouw hemels, hemelhoog is – en geloof dus ook dat God ons één wil maken met Hem – als echte beelddraggers van Hem, door Jezus en de Heilige Geest. Dat betekent dat jouw/jullie trouw en jouw/jullie liefde hemels en hemelhoog kan worden. God in ons! Dat is toch het evangelie van het OT en ook wat Jezus nog intenser verkondigt en belooft!

Psalm 108:5 – schrijf hem om zo te zeggen op je lijf. God wil met ons samenleven. Toegepast op huwelijken: dan kan je huwelijk niet stuk. Want dan is Jezus in jou, man, en in jou, vrouw. Zou Jezus (in jullie) zichzelf tegenwerken – met zichzelf in onmin willen leven? Zou Hij huwelijkspartners niet de kracht, wijsheid, liefde en trouw willen geven vanuit de hemel om elkaar steeds weer te vinden in het gaan van de weg die God vraagt: de weg van de liefde en trouw? Blijf standvastig Ps 108:5 vasthouden en belijden – zoals David.

Ook in andere situaties – Jezus wil helpen om altijd te leven naar Gods wil – ook in moeiten. Het gaat niet om jou, maar het gaat er om zijn beeld te vertonen – zijn leven en gezindheid werkelijkheid te maken: de kern van zijn koninkrijk. Dan werk je samen – ook in moeiten – met God.

Je zult daarvan genieten en ervaren hoe er vreugde van de hemel in je hart neerdaalt, vaak ook in moeiten. Maar je moet er persoonlijk voor kiezen!

((Op huwelijken van christenen toegepast: samen – man en vrouw – een twee-eenheid. En beiden ook getrouwd met Jezus – dus eigenlijk: een drie-eenheid. Dat is de kern van een christelijk huwelijk.

Zo wordt het getrouwd zijn echt een feest! Maar je moet er samen voor kiezen)))

Amen.