

## **Romeinen 3:27-31.**

### **Het kernpunt van Paulus in het voorafgaande was/is:**

ZONDER GELOOF BEN JE EEN VERLOREN ZONDAAR (Jood en Griek - wie je ook bent). Niemand kan door eigen kracht of werk zich één met God of aangenaam bij God maken. Niemand komt door eigen menselijke kracht op het nivo van de geloofsgehoorzaamheid die de wet van God vraagt. Dat kan God alleen geven door zijn Geest via geloof. Een leven voor en met God dat echt voldoet aan God kan alleen ontstaan door Gods hulp en kracht in mensen. Een gelovige vertrouwt op God en opent daarmee z'n hart voor Gods hemelse hulp. Zo ontstaat wedergeboorte en kunnen mensen doen wat God wil. Zó alleen kan het en is de wet uitvoerbaar (al in het OT maar ook in het NT).

### **Romeinen 3:27:**

Er is dus geen enkele ruimte voor roemen op eigen kracht! Want mensen kunnen op twee manieren met Gods wet leven (volgens twee principes): je wilt het leven volgens Gods wet door eigen kracht óf door Gods kracht; je vertrouwt ervoor op God óf op jezelf. Volgens welk principe wil jij met Gods wet werken en hemels worden ('heerlijk' of 'rechtvaardig' worden zodat je bij God gaat passen)? Alleen door Gods kracht kan het. Alle roem voor ons is dus uitgesloten.

God wilde de mensen door zijn wet leren wat geloven concreet is. Neem bv de tien geboden: geloven is: God alleen als God aanvaarden (1<sup>e</sup>) en dienen zoals Hij wil (2<sup>e</sup>); ontzag voor Hem hebben (3<sup>e</sup>) en tijd voor Hem nemen (4<sup>e</sup>); zijn gezagsdragers boven je erkennen (5<sup>e</sup>) en je naasten ook zien als mensen van God en dus goed behandelen (6<sup>e</sup>, 7<sup>e</sup>, 8<sup>e</sup>, 9<sup>e</sup>); al je verlangens door God laten beheersen (10<sup>e</sup>). Ook offers, besnijdenis en reinigingen wilden leren wat geloven is. Helaas hebben de Joden er vaak op zichzelf staande werken van gemaakt. Dan maak je er een 'wet van werken' van. Ook Jezus fulmineert in zijn tijd daartegen: de wet van Mozes is immers 'een wet van geloof' (van vertrouwen op God – daar gaat het om!). Deze misvatting speelt een grote rol in de tijd van Paulus. Gods wet en geloof staan nooit tegenover elkaar. In Romeinen 4 bewijst Paulus dat het ook in het OT altijd gaat om geloof!

### **Romeinen 3:28:**

De NBV vertaalt hier 'een mens wordt rechtvaardig gemaakt' weer te beperkt door 'wordt vrijgesproken' – zie bij 3:22.

Paulus onderwijst steeds, dat mensen rechtvaardig kunnen worden via geloof. Dan alleen komt de hemelse mentaliteit of gezindheid in ons (die Jezus beschrijft in de Bergrede). Je bereikt het niet door eigen menselijke kracht – ook al werk je met Gods wet. Dan blijf je aards, menselijk en mis je de bovennatuurlijke hulp van Gods Geest.

**Romeinen 3:29:** Stel je voor dat redding ontstond door je te houden aan de uiterlijke regels van de Joodse godsdienst (besnijdenis, tienden geven, sabbatsregels, e.d.), zoals de Joden beweren – dan zouden alleen Joden gered kunnen worden. Maar God is toch de God van alle volken! Hij werkte aan Israël om via hen de andere volken te bereiken. Helaas lukte dat niet echt (door hun zonden en egocentrisch denken). Nu gaat God het doen via Jezus!

**Romeinen 3:30:** Er is immers maar één God, die tegen Joden en heidenen zegt: door geloof word je rechtvaardig. Via geloof komt Gods Geest in je en zo Jezus' bloed (leven). Zo ontstaat de gehoorzaamheid die uit geloof (uit het leven in vertrouwen op God) voortkomt .

De NBV heeft hier consequent weer foutief vertaald met '... en Hij zal ... als rechtvaardigen aannemen' en dat kan de suggestie bewerken dat het gaat om verzoening door de toegerekende, plaatsvervangende schuldbetaling en gehoorzaamheid van Jezus.

**Romeinen 3:31:** Dan komt de vraag: is het evangelie van Jezus Christus dan anders dan wat Mozes leerde in de Thora (zijn onderwijs in de eerste vijf boeken van de Bijbel)? Is het evangelie van Jezus in strijd met Mozes? Stellen we door dat evangelie van het geloof de wet (van Mozes) buiten werking? Nee, zeker niet. Integendeel.

Dat gaat Paulus aantonen in Romeinen 4.