

Ben jij wedergeboren? Hoe weet je dat je wedergeboren bent?

Belangrijke vraag.

Voor iedere gelovige zijn deze vragen van groot belang, want Jezus zegt: *alleen als je opnieuw geboren bent hoor je bij het Koninkrijk van God* (Johannes 3:3,5).

Johannes geeft in zijn 1^e brief een helder en duidelijk antwoord.

“Wie uit God geboren is zondigt niet, want Gods zaad is blijvend in hem.

Hij kán zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren.

Hieraan is te zien wie kinderen van God zijn en wie kinderen van de duivel zijn: wie niet rechtvaardig leeft, komt niet uit God voort.

Hetzelfde geldt voor wie zijn broeder of zuster niet liefheeft” (1 Johannes 3:9,10).

Opmerkingen bij deze woorden:

1. Bij ‘*Gods zaad dat blijvend in hem is*’ denken we aan ‘het Woord van God’, maar dan niet slechts als woorden of waarheden maar als het levende Woord. En dat is ‘Jezus’ of ‘de Geest van God en Jezus’. Wat het Woord (Jezus) leert en geeft is zijn gezindheid in ons. Wie Jezus werkelijk gelooft, gaat vanuit die gegeven innerlijke gezindheid leven. Want Jezus stelt die echt in ons beschikbaar.

2. Bij ‘*rechtvaardig leven*’ denkt Johannes echt aan de rechtvaardige levensstijl, zoals die o.a. omschreven wordt in Job 1:8, in veel Psalmen (1; 15; 17:3-5; 18:24,25; enz) en in Lucas 1:6 maar ook in de Bergrede (Matteüs 5,6,7). Dat echt concreet leven als een rechtvaardige bedoeld wordt, blijkt ook duidelijk uit wat Johannes net voor de hierboven aangehaalde tekst schrijft:

“Ieder die in Jezus blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft Hem nooit gezien en kent Hem niet.

Kinderen, laat niemand u misleiden: wie rechtvaardig leeft is een rechtvaardige, zoals ook Jezus rechtvaardig is, en wie zondigt komt uit de duivel voort, want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd.

De Zoon van God is dan ook verschenen om de werken van de duivel teniet te doen”
(1 Johannes 3:6-8)

Niet ‘willens en wetens zondigen’ is kenmerk.

Johannes bedoelt met ‘*niet zondigen*’, dat we niet willens en wetens zondigen (Hebreeën 10:26). Wedergeboren mensen kunnen zeker in zonden vallen en zondigen zonder er erg in te hebben, maar als ze iets (achteraf) herkennen als zonde doen ze het niet (meer)! Ze hebben van Jezus de innerlijke houding geleerd en gekregen van: *Liever m’n hand er af dan zondigen en Vader verdriet doen* (zie o.a. in Matteüs 18:8,9).

Ook Jakobus zegt: *“Als iemand weet hoe het hoort, maar er niet naar handelt, dan zondigt hij”* (Jak 4:17).

Meer over het ‘niet zondigen’ in de Preek + Powerpoint over 1 Johannes 5:16-18a onder de titel ‘Twee soorten zonden’ (onder de knop studiemateriaal – preken – Nieuwe Testament).

Eenvoudig na te gaan.

Het is echt niet moeilijk te ontdekken of jijzelf wedergeboren bent of niet.

Stel jezelf de vraag: zondig ik wel eens terwijl ik van tevoren al weet dat het zonde is?

Geef eerlijk antwoord.

Is jouw antwoord op die vraag ‘ja’ - dan ben je volgens de Bijbel niet wedergeboren!

Wanhoop niet - dan is hernieuwde bekering nodig: geef je hart en leven echt volledig over aan

God; en aanvaard Jezus werkelijk als jouw Heer en Koning in alles en beloof Hem in alles te willen volgen en gehoorzamen. Geef Hem jouw leven en liefde!

Is jouw antwoord op de gestelde vraag eerlijk en oprecht: 'nee, dat doe ik niet' - dan ben je te feliciteren, omdat dit HET ENIGE ECHTE KENMERK VAN WEDERGEBOORTE is, volgens de Bijbel.

Stel deze zelfde gewetensvraag (over al of niet bewust zondigen) aan anderen.

Dan ontdek je in de reacties of die ander wedergeboren is of niet. Dus of die ander al werkelijk kind van God en volgeling van Jezus is of niet.

Het kenmerk dat Johannes noemt in 1 Johannes 3:10 is glashelder.

Laten we eerlijk met deze bijbelse waarheid werken! Ook dat is immers geloven.

Ton de Ruiter

24 september 2010.