

# Waarom zijn we hier op aarde?



# Wat is de zin van ons tijdelijk bestaan op aarde?

Wat is het doel van dit leven?

Velen verzinnen zelf een antwoord.

Maar heb je iets aan verzinsels ??

**Godsdiensten beweren dat een god  
deze wereld gemaakt heeft.**

**Is dit echt waar?**

Het is niet te bewijzen, maar het kan wel.

Het tegendeel is ook niet te bewijzen.

Beide standpunten berusten op een geloof!

Volgens de godsdiensten leren de makers van  
deze wereld ons wat het doel van dit leven is.

## Wat zeggen vrijwel alle godsdiensten over het doel van dit tijdelijke leven?

Allen vertellen dat dit leven een voorbereiding is voor een leven ná dit leven.

Hoe we hier leven is bepalend voor ons leven ná dit leven, straks.

Zo krijgt het leven hier echt zin en een doel, want zonder vervolg loopt alles uit op niets.

Variaties zijn er in de uitwerking van het vervolg na dit leven:

- Hemel en hel (geloven Jodendom, Christendom, Islam, e.a.);
- Reïncarnatie na uitboeten van karma en daarna oplossen in het niets (zo leren hindoeïsme, boedhisme, e.a.)

# Welke godsdienst?

Als een god deze wereld gemaakt heeft om mensen voor te bereiden op een leven met God, is die godsdienst *die het meest draait om persoonlijke relaties van mensen met God* het meest voor de hand liggend.

Daarom bekeek ik vooral het christendom – geeft dat een helder en bij de mens passend antwoord op onze vraag naar de zin van dit leven?

# Het plan van God volgens de christelijke Bijbel

We kijken daarvoor naar:

**het begin en het einde van de Bijbel**

**God zal toch ook wel werken van A naar Z ?!**

**Daartussen gebeurt van alles**

**Maar dat laten we even rusten**

**Wat is volgens het christendom Gods plan?**

De Bijbel zegt in het eerste hoofdstuk  
Genesis 1:1

In het begin maakte God  
de hemel en de aarde.

De hemel als woonplaats voor ...

De aarde als woonplaats voor ...

In het begin maakte God  
de hemel en de aarde.

De hemel als woonplaats voor God

De aarde als woonplaats voor de mensen



# In schema: Gods plan volgens de Bijbel



Begin: Genesis 1:1

## Aan het eind van de Bijbel lezen we: (Openbaring 21)

- Ik zag *een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij.*
- Ik hoorde een luide stem die uitriep: *‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. God zelf zal als hun God bij hen zijn.*
- Hij zal alle tranen wegwissen ...
- *Wat er eerst was is voorbij.*
- Hij die op de troon zat zei: *‘Alles maak ik nieuw!’*

**God wil met ons  
naar een bijzonder einddoel**

**Dus in het schema getekend zien  
we:**

# Gods plan volgens de Bijbel



Nieuwe eeuwige wereld

Begin: Genesis 1:1

Eind: Openbaring 21:1-11

Het nieuwe bestaan straks is veel groter  
dan ons aardse bestaan nu.

Bedenk eens:

Hoeveel langer is de eeuwigheid dan jouw leven?

Hoeveel groter is het heelal dan onze aarde?

Nog twee illustraties uit de Bijbel geven het grote aan:

Hoe groot de parels daar zijn.

Hoeveel goud daar is.

De Bijbel vertelt (Openbaring 21:21)

Iedere stadspoort zal gemaakt zijn van één parel.



Iedere stadspoort zal gemaakt zijn van een parel.



De straten zullen van goud zijn





# Het plan van God volgens de Bijbel



**NieuweHemel=NieuweAarde**



Begin: Genesis 1:1

Eind: Openbaring 21:1-11

Onze vraag was:

Waar gaat het om in ons leven?

Volgens de Bijbel

zijn we op weg naar iets groots

worden we daarop voorbereid

Door middel van allerlei situaties en beproevingen.

# Waarom zijn we hier op aarde?

De meest basale levensvraag voor alle mensen -  
maar men weet vaak geen antwoord.

Vraag maar na.

Volgens mij is nu de vraag:

Past het antwoord van de Bijbel bij dit leven?

Volgens mij wel.

Ik heb nog nooit een beter antwoord gehoord.

Ook Jezus spreekt altijd zo (bv in Lucas 16:10-13)

Wie betrouwbaar is in **het geringste**,  
is ook betrouwbaar als het om **veel** gaat,  
en wie oneerlijk is in **het geringste**,  
is ook oneerlijk als het om **veel** gaat.

Als jullie onbetrouwbaar blijken  
in de omgang met **geld**,  
wie zal jullie dan **de werkelijk belangrijke dingen**  
toevertrouwen?

Wel vaker zegt Hij:  
Als jullie onbetrouwbaar blijken  
in de omgang met **aardse zaken en relaties**,  
wie zal jullie dan **het hemelse** toevertrouwen?

# Wat is het doel van dit leven?



Genesis 1:1

Openbaringen 21:1-11

# Dit leven is een tijdelijke voorbereiding op een andere nieuwe wereld

Zo is dit tijdelijke leven een leerschool,  
een opleiding naar de eeuwige toekomst.

Moeiten ga je zienals testen, trainingen.  
(zo overal in de Bijbel, ook in Jezus' leven!).

Het gaat God er om dat jij trouw en liefde leert:  
laat jij je karakter daardoor vormen?

Wil jij een betrouwbare medewerker zijn  
van God en zijn zoon Jezus?

# Het plan van God volgens de Bijbel

**H**

God is Leraar/Coach

**A**

Wij in opleiding

**H=A**

nieuwe hemel+aarde  
eeuwige hemelse  
heerlijkheid

**A=H**

Genesis 1:1

Openbaringen 21:1-11

# Omdat dit leven een voorbereiding is op later, zegt de Bijbel:

Ben jij bereid te veranderen en te leren?

Durf jij dan de stap te zetten  
in de school van Koning Jezus?

Echte testen en beproevingen zijn er!

Maar je krijgt een Coach die jou de kracht geeft!

Het gaat dan dus om God en jou samen!

Waar gaat het jou om?.....



**Zie jij een levensdoel voor jouw leven dat realistischer, beter of bevredigender is?**

**Zie jij een sterker doel van dit tijdelijke bestaan?**

Tenslotte drie opmerkingen:

1. Voorzover ik nu kan overzien past het christelijk geloof het beste bij dit leven.
2. Als je een beter antwoord weet hoor ik het graag van je.
3. Graag hoor ik wat je hiervan vindt.